

Ik ben niet geïntimideerd door mislukkingen – Mauro Pawlowksi De Standaard 27 juli 2013

Je moet durven mislukken. Eigenlijk is dat de belangrijkste voorwaarde voor succes, of zelf geluk

Je moet je kwetsbaar durven opstellen. Klinkt eenvoudig, maar het is het moeilijkste wat er is.

(Yasmine Kherbache)

Ik ben in elk geval totaal niet geïntimideerd door mislukkingen. Ik ben zelfs ooit nog eens uitgejouwd op een benefiet. En het enige wat ik op dat moment kon bedenken: dit is nu toch straf, uitgejouwd worden op een benefiet. Ik vond het een interessant gegeven, en ik heb erover nagedacht. Maar ik was er niet van aangedaan. Een mens die mislukkingen uit de weg gaat, wil meer zijn dan een mens. Dat vind ik niet interessant. Al wat ik maak en doe, is emotie – geen sentiment, maar emotie